

SooS Info

VERSLAG STADSWANDELING MECHELEN 28-03-2016.

Vandaag met 15 personen vanuit een regenachtig en winderig Teteringen vertrokken naar Mechelen. Na fikse regenbuien onderweg komen we in een zonnig Mechelen aan. En die zon is blijven schijnen totdat we weer bijna in de auto zaten om huiswaarts te gaan.

Na de koffie zijn we om 13.30 uur met een enthousiaste stadsgids Mechelen doorgetrokken. Zij vertelde de historie van Mechelen en welke belangrijke positie Mechelen in die tijd voor de regio had. Vanuit die tijd zijn nog vele monumenten, waaronder een 6-tal kerken, zo goed als geheel intact.

We hebben van veel moois mogen genieten met als hoogtepunten het stadhuis, het bijzondere drieluik in de St. Janskerk: het altaarstuk met de aanbidding der koningen van Rubens en het schilderwerk Christus aan het Kruis van Anton van Dyck.

Een stad met mooie oude gebouwen en zijn prachtige geveltjes is beslist de moeite van een bezoek waard.

Na nog een korte wandeling en een drankje zijn we richting Nederland vertrokken om net voor de grens deze bijzondere dag af te sluiten met een gezamenlijk etentje.

Het was weer een geweldig dag om met de SooS op pad te zijn.

Dank je wel Els voor het organiseren van deze heerlijke dag.