

# SooS Info

## VERSLAG STADSWANDELING WIJK BIJ DUURSTEDE (12 juni 2016)

Met 13 personen op naar Wijk bij Duurstede voor de geplande stadswandeling met gids. De dag verliep anders dan verwacht, maar was bijzonder gezellig en geslaagd.

De koffie werd gedronken in het naast de VVV Wijk bij Duurstede gelegen grand-café, waar we om 13.30 uur de gids zouden ontmoeten. Toen die er om 13.45 uur nog niet was zelf op verkenningstocht gegaan aan de hand van een globaal stadsplattegrondje; door Peter bemachtigd.

Allereerst naar (de overblijfselen) van kasteel Wijk bij Duurstede. Alle trappen naar boven beklommen; elke verdieping was sfeer- en smaakvol ingericht voor recepties en partijtjes.

Vervolgens via de buitenkant van het stadje gelopen naar de molen. Op de weg daar naar toe mooie authentieke huizen en de drie rivieren bewonderd. Boven in de molen komen we een VVV gids tegen, die het sneu vond dat de gids niet was komen opdagen en dat terwijl wij van zo ver kwamen. Zij heeft ons meegenomen in een stukje rondleiding en naar een drietal galeries en gewezen op de vele teksten/gedichten waar diverse gevels mee versierd zijn.

De reden waarom de gids er niet op de afgesproken plaats en tijd was in intussen bekend. Overmacht noemen we dat.

Na een drankje de dag afgesloten met een etentje buiten op het terras. Gelukkig waren we daarmee net klaar toen de regen met bakken uit de lucht kwam vallen.

Het was een dag anders dan gepland, maar wel een waar we met veel plezier en genoeg op terug kunnen kijken. De sfeer was bijzonder goed.

Dank je wel Els voor het organiseren van deze geweldige dag.

[www.singlesoosbreda.nl](http://www.singlesoosbreda.nl)