

SooS Info

Zondag 17 juli 2016 - 14 Vennenwandeling te Oisterwijk.

We hebben de 14 vennen - wandeling gelopen met een afstand van 9.5 km.
Na een bakje bij Klein Speijk , daar zat al een deel van onze wandelaars.
Dus we sluiten aan.

Via Groot Speijk beginnen we aan de wandeling waar Frans als enigste op de goede plaats staat te wachten. We zijn met 16 personen.

We gaan de route halen bij Natuurmonumenten.
We moeten de blauwe pijltjes volgen, daar komen we dus makkelijk uit.
Het is warm met af en toe een buitje.
Dus regelmatig onze plu op of de regenjassen aan.

Het ziet er prachtig uit.
We maken een stop voor een versnapering en een mee genomen boterham te nuttigen!

We vervolgen de route met af en toe een uitleg hoe de vennen heten en de herkomst. Een wil de route verkorte ivm een afspraak, ze krijgt gezelschap dat ze niet alleen hoeft te lopen naar het eindpunt en auto.

We sluiten af met een "borrel" bij Groot Speijk.
Van waar sommigen naar huis en enkele anderen nog ergens gaan eten.

De sfeer was goed en de wandeling mooi.
Fijn dat de het toch door is gegaan ondanks enkele hindernissen.

Dank Ria, Lucia en Jeannette wel voor het organiseren van deze geweldige wandeling.

www.singlesoosbreda.nl