

# SooS Info

ZONDAG 25 JANUARI 2015 - TRAPPISTEN KLOOSTER.

Vandaag met een gezellig groepje van 10 personen naar  
Bierbrouwerij de Koningshoeven te  
Berkel-Enschot geweest.

Na een heerlijk kopje koffie te hebben gedronken,  
zijn we naar de filmzaal gegaan en hebben daar eerst mogen proeven  
van de overheerlijke bieren van LaTrappe  
daarna hebben we naar de film gekeken  
naar de geschiedenis over het ontstaan van het klooster  
en de reden waarom de paters bier zijn gaan brouwen.

We hebben een leuke rondleiding gekregen van een gezellige gids  
die ons op een zeer grappige wijze tekst en uitleg gaf over het  
brouwen van deze bijzondere bieren en hoe ze aan die heerlijke smaak kwam.

Daarna zijn we nog naar de Abdijwinkel gegaan waar we  
leuke hebbedingetjes en diverse bieren konden kopen.

En vandaar uit zijn we nog even naar het restaurant gegaan  
waar we nog gezellig hebben na kunnen praten,  
alvorens we voldaan na een gezellige middag naar huis zijn gegaan.

Dank je Ria en Cor voor het organiseren van deze dag.