

SooS Info

MAANDAG 25 MEI - 2^e PINKSTERDAG.

Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan de
Botanische Tuinen in Utrecht.

Met een groep van 15 personen hebben we een heerlijke dag gehad.
Vanaf ons nieuwe verzameladres; Willem Alexanderplein in Teteringen
(Bij de Dorpsherberg) zijn we met 3 auto's naar Utrecht gereden.
Vanuit Oosterhout is een volle auto vertrokken.
We zijn allemaal gelijktijdig aangekomen in Utrecht.

Begonnen natuurlijk met een kopje koffie, daarna was
Onze gids aanwezig, die heeft ons rondgeleid door de tuinen,
Deze zijn geweldig om te zien, mooie beplantingen, duidelijke uitleg.
De tuin is verdeeld in werelddelen, zodat de uitheemse planten
Bij elkaar per werelddeel staan.
Rotstuinen (bergachtig), moerassen, veen, woestijnen,
Alles is aan bod gekomen.
Dit alles gemaakt rond het Fort wat geheel ingebouwd is in de beplanting.

We hebben een rondleiding gehad van 1.5 uur, maar dit was bij
Lange na niet genoeg om al het moois te kunnen bekijken.
Dus zijn we ieder voor zich of in groepjes verder door de tuinen gegaan.

Om 16.30 verzameld bij de ingang, daarna lekker gaan eten
In Meerkerk en op weg naar huis.

Het is een leerzame, mooie dag geweest
Dank jullie Els en Cor voor het organiseren van deze dag.