

SooS Info

Verslag VAREN EN WANDELEN IN DE BIESBOSCH OP ZONDAG 9 AUGUSTUS 2015

We zijn in Teteringen gestart vanaf de parkeerplaats bij de Jumbo.

De 2 dames die zich aangemeld hadden "Ingrid en Annelies" stonden al te wachten op de leden van de Soos die mee zouden gaan. Vanuit Oosterhout reed een auto met 3 personen rechtstreeks naar Het Voske in Drimmelen, vanuit Teteringen 3 auto's met 11 personen.

Na aankomst in Drimmelen begonnen met koffie/thee met Heerlijk appel- of aardbeien gebak.

Daarna op de boot gestapt en gevaren naar Hofmansplaat. Daar hebben we een wandelkaart gekregen die ons door de Mooie Biesbosch leidde.

Op weg naar de doorsteek van de zuiderklip kwamen We wandelaars tegen die terug kwamen, het was duidelijk waarom een gezin runderen, pa, ma en kind kwamen op het pad onze kant op. Ja, wat is dan wijsheid??? Dus ook maar omgedraaid, vooral omdat aangegeven was dat je minimaal 25 meter van de kalveren weg moet blijven.

En met 4 poten lopen ze toch wat sneller dan wij op 2 benen. Uiteindelijk viel het allemaal mee, want ze zochten de kudde weer op.

Wij terug naar dhr. Jan Reuser die ons uitleg gaf over de eendenkooi. Keurig verzorgt en onderhouden, nu nog alleen in gebruik voor uitleg over het hoe en waarom er vroeger eenden gevangen werden. Ook dat het Kooikerhondje de eenden niet opjoeg, maar de eenden zijn zo nieuwsgierig dat ze het hondje achterna gaan en zo gevangen worden. De wilde eenden waren en zijn een delicatessen in restaurants.

www.singlesoosbreda.nl

Hierna zijn we terug gebracht door Jan naar de vaste wal waar we
een heerlijke maaltijd hebben genoten bij Het Voske.

Daarna naar Teteringen terug,
ieder in zijn eigen auto op naar huis.

Iedereen was het erover eens dat het weer een geweldige dag
Is geweest, mooi weer, lekker gewandeld, weer wat geleerd.

Wat wil je nog meer.
Met gelijkgestemden op pad en genieten.

Dank je Els voor het organiseren van deze dag.