

# SooS Info

## verslag

ZONDAG 13 SEPTEMBER - OPEN MONUMENTENDAG BREDA.

Om 11.15 was het verzamelen bij "De Boschpoort", ofwel "De Koepel" van Breda.

Het was goed dat Ria vooraf gereserveerd had.

Om 10.50 stond er al een hele rij te wachten om naar binnen te mogen.

Wie zou verwacht hebben een hele rij om de gevangenis in te mogen gaan!!!

Omdat er voor een rondleiding gereserveerd was konden wij doorlopen.

Met een groep van 13 mensen zijn wij dus gestart.

Heel interessant om te zien, goede uitleg van de gids gekregen dat deze gevangenis al vanaf het begin centrale verwarming had, elektriciteit en stromend water daar kijk je toch wel van op.

Daarna zijn we naar het gerechtsgebouw gelopen op het hoekje van De Boschstraat. In tegenstelling tot de folders was dit echter gesloten.

Er was een communicatie-fout gemaakt. Jammer maar helaas.

Dus op naar "De Beyerd", koffie en thee gedronken, uitleg gekregen over bierbrouwen "De Drie Hoefijzers" bier wordt hier gebrouwd volgens authentiek recept en ook de naam mag gevoerd worden.

Na de uitleg een bon gekregen voor een gratis eigen gebrouwd biertje.

Hierna bij de burelen binnen gegaan "Gasthuis", waar je aan de hand van een mini-expositie kon zien hoe zieken in de middeleeuwen terecht konden in een door de kerk gesticht gasthuis.

De naam Boschstraat is gekozen omdat dit de doorgaande weg naar 's-Hertogenbosch was.

Vanuit hier zijn we doorgelopen naar het "Burgerweeshuis".

De wezen van Breda werden hier ondergebracht,

[www.singlesoosbreda.nl](http://www.singlesoosbreda.nl)

de laatste wees is in 1971 de deur uitgegaan.

Hier hebben we de regenten en regentessen kamers gezien.

Deze regenten en regentessen waren allemaal echtparen, .  
waarvan de mannen zich bezighielden met de gebouwen en de financiën,  
de vrouwen hielden zich met het huishouden bezig,  
maaltijden, de was en natuurlijk de kinderen.

De kinderen kregen allemaal een goede opleiding, de jongens leerden een vak en de meisjes werden opgeleid in de verzorging of het huishouden.  
De wezen hadden het niet slecht en zijn eigenlijk allemaal goed terecht gekomen.

De wanden in de regentenkamer zijn voorzien van "goudleer", die in de regentessenkamer zijn geschilderd op gespannen linnen.  
Heel bijzonder dat deze 2 ruimtes overgebracht zijn van het oude (afgebroken) burgerweeshuis en opgebouwd en gerestaureerd in het nieuwe burgerweeshuis.  
Deze verhuizing was nodig omdat het oude gebouw te klein was, had ook maar 1 verdieping terwijl het nieuwe gebouw er 2 heeft.

Er zijn schenkingen gedaan door oud-wezen, waarvan nu nog de vruchten geplukt worden.  
Ook nu nog bestaat het bestuur uit echtparen waarvan  
de mannen voor de financiën zorgen  
en de vrouwen bepalen  
welke goede doelen (over de gehele wereld) ondersteund worden.

Na al deze indrukken zijn we teruggegaan naar "De Beyerd"  
om ons biertje te gaan nuttigen.  
Na nog even op het terras gezeten te hebben is de groep uiteen gegaan.  
Een aantal naar huis en een aantal zijn nog samen een hapje gaan eten.

Al met al, was het weer een geweldige dag.  
Mooi weer, leerzaam en dingen gezien waar je geen weet van had.

Dank je Ria voor het organiseren van deze dag en  
dank je José voor het oppakken van de leiding.