

SooS Info

Op zondag 27 september gaan we gezellig naar 's-Hertogenbosch.

Na de treinstremmingen en de omlleidingen te hebben overwonnen toch nog op tijd aan de Bosche Bollen!! met en zonder slagroom.

Eerst gezellig met het groepje een stadswandeling gedaan en genoten van het zonnige terras, en daar de tijd afgewacht tot we om half vier aan de prachtige Historische rondvaart over de Dieze mochten beginnen.

Met 10 man was de boot bijna vol met de Single Soos.

Na de prachtige en gezellige tocht van ongeveer een uur zijn we naar Oosterhout vertrokken en hebben we bij de Chinees op Dommelbergen nog met z'n allen gezellig gegeten en daarna is een ieder voldaan van deze heerlijke dag naar huis gegaan.

En zou eindigt voor mij ook een prachtige periode waarin ik met plezier 10 jaar lang diverse uitstapjes heb georganiseerd voor de Single Soos.

Daarom heeft deze dag voor mij een Gouden Randje.
Gr Cor.

Wij bedanken Cor voor zijn jarenlange inzet.
En zien hem graag als deelnemer aan de evenementen.