

SooS Info

GOUDA BIJ KAARSLICHT OP VRIJDAG 11 DECEMBER A.S.

Met een groep van 12 mensen, in verband met ziekte waren er 3 afmeldingen, hebben we een heerlijke dag doorgebracht in Gouda.

Natuurlijk begonnen met het gebruikelijke kopje koffie daarna naar de Waag om onze gids "Gilbert" te ontmoeten. Hij heeft ons 3 uur door de stad geleid en heeft veel verteld over "zijn" mooie Gouda.

Echt een stad die de moeite waard is om nog eens terug te gaan.

Wij zijn heerlijk gaan eten en hebben daarna genoten van het kerstverhaal, de mooie Markt, waar achter alle ramen van het stadshuis en de panden aan de Markt echte Goudse kaarsen branden.

Na het kerstverhaal werd de 23 meter hoge naaldboom feestelijk verlicht.

Het leek wel wat op Rockefeller Center de sfeer en de ambiance was misschien wel beter.

Om 22.00 waren we weer terug in Breda Centraal.

Het is weer een dag geweest waarop met plezier teruggekeken kan worden.

We genieten dan ook nog van de gekregen Goudse Kaars de kaars die ook in Gouda achter de ramen gebrand wordt. Een attentie van onze gids Gilbert.

www.singlesoosbreda.nl

www.singlesoosbreda.nl

SooS Info

Jaargang 2015 - 23